

# Leesrooster 40 dagen, deel 9

Je lichaam heeft eten nodig en zo is het ook met je ziel,

Jes. 55:1-3.

God belooft je heel veel als je zijn woord leest en bestudeert.

Joz. 1:8

Ps. 1 : 2-3

2 Tim. 3 : 16-17

**Lees iedere dag een gedeelte uit de bijbel (zie onderstaand rooster) en beantwoord de volgende vragen:**

1. Wat heeft God mij te zeggen?
2. Wat belooft God mij?
3. Gebod: wat moet ik doen?
4. Waarschuwing: wat moet ik niet doen?
5. Hoe pas ik het toe in mijn eigen leven?

Schrijf je antwoorden op, want je weet als je schrijft onthoud je het veel beter. Doe elke dag een gedeelte en neem jezelf voor geen dag over te slaan. Als je dit doet zal je geestelijk geweldig groeien!

Luc. 4 : 1-15

Luc. 4 : 16-30

Luc. 4 : 31-44

Luc. 5 : 1-11

Luc. 5 : 12-26

Luc. 5 : 27-39

Luc. 6 : 1-11

Luc. 6 : 43-49

Luc. 7 : 1-17

Luc. 7 : 18-35

Luc. 7 : 36-50

Luc. 8 : 1-15

Luc. 8 : 16-25

Luc. 8 : 26-39

Luc. 8 : 40-56

Luc. 9 : 1-17

Luc. 9 : 28-36

Luc. 10 : 1-16

Luc. 10 : 17-24

Luc. 10 : 38-42

Luc. 11 : 1-13

Luc. 11 : 14-26

Luc. 11 : 27-36

Luc. 11 : 37-54

Luc. 12 : 1-12

Luc. 12 : 13-21

Luc. 12 : 22-34

Luc. 12 : 35-48

Luc. 12 : 49-59

Luc. 13 : 1-9

Luc. 13 : 10-21

Luc. 13 : 22-35

Luc. 14 : 1-14

Luc. 14 : 15-24

Luc. 14 : 25-35

Luc. 15 : 1-10

Luc. 15 : 11-24

Luc. 15 : 25-32

Luc. 16 : 1-18

Luc. 16 : 19-31